

# Η ΜΑΓΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ



ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΚΑΜΠΟΥΡΗ  
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ISBN : 978-960-93-7696-9

Τίτλος : Η μαγική χρυσόσκονη

Τύπος Μέσου: ηλεκτρονικό έγγραφο / e-book (PDF)

Συντελεστές: [Μαγδαληνή Καμπούρη-Χατζηασλανίδου](#), Συγγραφέας

Έκδοση: 1

Εκδότης: [Θεσσαλονίκη \[GR\] : Μαγδαληνή Καμπούρη](#)

Έτος Έκδοσης: 2015

Layout: Επιμέλεια εικόνας εξωφύλλου Μαγδαληνη Καμπουρη  
Χατζηασλανιδου

Μέγεθος: 8,26x11.69 iv

ISBN: 978-960-93-7696-9



Η μεγάλη νύχτα πλησίαζε και το εργαστήρι του Αϊ Βασίλη γέμισε από παιχνίδια τα οποία κατασκεύαζαν οι καλοκάγαθοι καλικάτζαροι, ώστε να παραδοθούν στην ώρα τους.

Ο Αϊ Βασίλης διάβαζε προσεκτικά όλα τα γράμματα που λάμβανε και η Κυρία Μάρθα (η σύζυγος του), που είχε το χάρισμα να διαβάζει τις σκέψεις των παιδιών, του υποδείκνυε τα καλά παιδάκια. Σε μια στιγμή γύρισε και της είπε :

- Πάρε σε παρακαλώ πολύ, αυτό το σακούλι με τα τελευταία γράμματα και πήγαινε τα στους βοηθούς μου.

Μην ξεχάσεις να μου ετοιμάσεις και την μαγική Χρυσόσκονη που βοηθάει τα παιδιά να κοιμούνται πριν μπω να αφήσω τα δώρα τους. Φέρε μου και μια πιατέλα από εκείνες τις λιχουδιές που φτιάχνεις, με λίγο γάλα που μου αρέσουν πολύ!!

-Εντάξει καλέ μου, θα γυρίσω σύντομα.

Η Κυρία Μάρθα εκτός ήταν πολύ γλυκιά και καλόκαρδη γυναίκα. Βοηθούσε πάντα τον σύζυγο της και τους καλούς καλικάτζαρους, καθώς επίσης φρόντιζε και τους όμορφους Τάρανδους όπου έπρεπε να ταξιδέψουν σ'όλον τον κόσμο σε μια νύχτα.

Όταν το ρολόι έδειξε Οκτώ ο καλός μας παππούλης ετοιμάστηκε για το μεγάλο ταξίδι.

Πήρε μαζί του το πιο μικρό ξωτικό τον Λάρυ ο οποίος κάλεσε τους τάρανδους και φόρτωσε τον σάκο με τα δώρα πάνω στο έλκηθρο. Ο Άγιος Βασίλης φίλησε τη γυναίκα του, χαιρέτησε τα ξωτικά και ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι.

Καθώς πλησίαζαν στα σπίτια ο μικρός Λάρυ έριχνε τη μαγική χρυσόσκονη και όσα παιδιά ήταν ξύπνια, κοιμόντουσαν. Έτσι έμπαινε μέσα και άφηνε τα δώρα κάτω από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Φεύγοντας πάντα δοκίμαζε μελομακάρονα και κουραμπιέδες που του άφηναν τα παιδιά για να τον ευχαριστήσουν. Σε κάθε του μπουκιά, έπαιρνε δύναμη και αγάπη, συνεχίζοντας έτσι το μακρύ του ταξίδι.

Κόντευε να ξημερώσει και καθώς πλησίαζαν στο τελευταίο σπίτι, ο μικροκαμωμένος Λάρυ φαινόταν ανήσυχος.

-Τι συμβαίνει καλό μου ξωτικό;

-Έχουμε ένα προβληματάκι Άγιε Βασίλη..

-Πες μου Λάρυ, τι συμβαίνει;

-Εεε... να..., η μαγική χρυσόσκονη.. τελείωσε.

-Δεν πειράζει μικρέ μου. Θα μπεις εσύ μέσα στο σπίτι, που είσαι πιο ευέλικτος και γρήγορος. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά.

Έτσι κι έγινε. Σταμάτησε το έλκηθρο πάνω απ'το σπίτι και ο μικρούλης με ένα σάλτο πήδηξε μέσα στην καμινάδα. Γλιστρώντας ξεμύτισε μες το σαλόνι. Έκανε έναν γρήγορο έλεγχο ότι όλοι κοιμόντουσαν και πλησίασε ήσυχα-ήσυχα κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σάστισε από την ομορφιά των στολιδιών, μένοντας να τα κοιτάζει για αρκετή ώρα. Θαύμαζε τα πολύχρωμα λαμπιόνια με τις αστραφτερές μπάλες που κοσμούσαν τα κλαδιά. Άπλωσε το χέρι του να τα αγγίξει και του έπεσαν τα δώρα στο πάτωμα.

Ο θόρυβος ξύπνησε τα αδερφάκια τα οποία πήδηξαν από τα κρεβάτια τους και τρέχοντας προς τις σκάλες αναφώνησαν με χαρά :

- Έρθε ο Άγιος Βασίλης!

Ο Λάρυ ξαφνιάστηκε και άρχισε να τρέχει προς το τζάκι.

Εντωμεταξύ ο Άγιος μας είχε αρχίσει να ανησυχεί και έτσι πήγε προς το μεγάλο παράθυρο,

Να δει τι συμβαίνει .Γιατί, αργούσε τόσο ο καλικάτζαρος του.

Την στιγμή που τα παιδιά έμπαιναν στο σαλόνι, προς μεγάλη τους έκπληξη είδαν μια γνώριμη φιγούρα να κοιτάζει μέσα στο σπίτι. Δεν πίστευαν στα μάτια τους..Ήταν εκείνος που περίμεναν. Έτσι το ξωτικό μας, κατάφερε να μπει και να σκαρφαλώσει στην καμινάδα χωρίς να γίνει αντιληπτό. Τα παιδιά πλησίασαν το παράθυρο με σκοπό να το ανοίξουν για να καλωσορίσουν τον παππούλη. Τότε ο Άγιος που κατάλαβε το τι έγινε, χαμογέλασε στους μικρούς του φίλους και με μια κίνηση άρχισε να πετά πάλι στον ουρανό, αφήνοντας πίσω του, λίγη μαγική χρυσόσκονη. Ο μικρός βοηθός είχε μόλις προλάβει με ένα σάλτο να πιαστεί από το έλκηθρο και έτσι ανάποδα που κρεμάστηκε του έφυγαν λίγα υπολείμματα χρυσόσκονης, από τις τσεπούλες του.

Οι μπόμπιρες, έκλεισαν το παράθυρο που ισα πρόλαβαν ν' ανοίξουν και κοίταζαν την μαγεία των Χριστουγέννων. Ξάπλωσαν πάνω στο χαλί δίπλα από το τζάκι και χωρίς να πουν τίποτα, κοιμήθηκαν αγκαλιά.

Όταν ξύπνησαν και βρήκαν τα δώρα μπροστά στο δέντρο η χαρά τους ήταν μεγάλη, αλλά πιο μεγάλη ήταν η ζεστασιά που ένιωθαν μέσα την καρδιά τους. Τα άνοιξαν κι άρχισαν να παίζουν όταν μπήκε μέσα η μητέρα τους και έπεσε το μάτι της πάνω στην κουρτίνα.

-Καλημέρα παιδιά μου.. Ποιος έριξε χρυσόσκονη πάνω στην κουρτίνα; Τι ακαταστασία είναι αυτή;

-Μαμά, μαμά ήρθε ο Αϊ Βασίλης αλλά.. δεν θυμόμαστε τι ακριβώς έγινε και μετά ξυπνήσαμε στο σαλόνι.

- Ααα!!! Ο Άγιος Βασίλης.. Πράγματι ήσασταν πολύ καλά παιδιά φέτος κι αν είστε και του χρόνου, θα ξανάρθει να σας φέρει όμορφα δώρα. Θα μου πείτε τώρα όμως ποιος από τους δύο σας λέρωσε την κουρτίνα και γιατί υπάρχει ακαταστασία;

Και χωρίς να το πολυσκεφτεί έσκυψε και αγκάλιασε τα αγγελούδια της.

Κοίταξε τα αθώα ματάκια τους και μονομιás ξέχασε τη λερωμένη κουρτίνα ... η ομορφιά και η ζεστασιά μπήκαν στην καρδιά της. Τους έδωσε από ένα φιλί και τους είπε:

- Ας γράψουμε ένα ευχαριστήριο γράμμα να του στείλουμε ..

Ξεκίνησε τότε να τους εξιστορεί τα δικά της παιδικά Χριστούγεννα. Το κλίμα που υπήρχε ήταν τόσο γιορτινό και χαρούμενο που πέρασαν αρκετές ώρες όλοι μαζί.

Η κυρία Μάρθα η οποία άκουγε τις σκέψεις των ανθρώπων που άνοιγαν τα δώρα τους, Ένωσε μεγάλη συγκίνηση με την αγάπη της οικογένειας και σκόπευε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό δώρο για εκείνη την μητέρα τις επόμενες γιορτές. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να περιμένει την επιστροφή του Αϊ Βασίλη.

**ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ**

**ISBN : 978-960-93-7696-9**

### **ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ:**

*Ο Άγιος Βασίλης μοιράζει τα δώρα με την βοήθεια του καλού του βοηθού Λάρυ. Στο τελευταίο σπίτι διαπιστώνουν πως η μαγική χρυσόσκονη, την οποία φτιάχνει η γυναικά του Αγίου, για να κοιμούνται τα παιδιά πριν μπει ο καλός παππούλης ν' αφήσει τα δώρα, τελείωσε.. Μια μικρή και όμορφη περιπέτεια γεμάτη μαγεία και αγάπη διαδραματίζεται στο τέλος του ταξιδιού τους.*



### **ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ :**

Η Καμπούρη - Χατζηασλανίδου Μαγδαληνή, γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο της πάνω στην δημιουργία παιδικών παραμυθιών καθώς μεγάλωσε με ακούσματα διαφόρων παιδικών ιστοριών από τους γονείς της. Αγάπησε τα παραμύθια τόσο πολύ, όπου με την σειρά της έγραψε το πρώτο της βιβλίο : <<Το μαγικό ταξίδι του Πλάν>> το 2012 (Εκδόσεις Καρπασσιάνα Πολιτισμός). Ένα διδακτικό και διασκεδαστικό παραμύθι όπου ευαισθητοποιεί σε περιβαλλοντικό επίπεδο, παιδιά από 4 ετών έως 94..

Νεοφερμένη στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, παντρεμένη και με ένα μικρό αγοράκι (όπου την εμπνέει), έχει πολλά να μας πει, μέσα από τα διδακτικά και ψυχαγωγικά επερχόμενα λογοτεχνικά παραμύθια της.

**ISBN : 978-960-93-7696-9**